



Ontmoetingskerk

De Brink

ZONDAG 3 april 2022

Orde van Dienst



Voorganger: Dr.Alex van Heusden

Organist/pianist: Mw. Diny Kotterer

Samen • Vieren • Ontmoeten

OP DE DREMPEL

welkom en mededelingen, het lichtje van de kindernevendienst wordt aangestoken.

we gaan staan en worden stil

bemoediging

ovd. Onze hulp is in de Naam van de HEER

gem. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

ovd. Die trouw blijft tot in eeuwigheid

gem. DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN

drempelgebed

aanvangslied: **601: 1,2,3**

AANROEPING

groet

vg. De HEER zij met u

gem. VREDE ZIJ MET U

lied: **299j: 1,2**

RONDON HET WOORD

aandacht voor de kinderen,
we zingen het lied: Wij gaan voor even uit elkaar



1. Wij gaan voor e - ven uit el - kaar
en de - len nu het licht.
Dat licht ver - telt ons iets van God.
Op hem zijn wij ge - richt.



3. Straks zoe - ken wij el - kaar weer op
en elk heeft zijn ver - haal.
Het licht ver - bindt ons met el - kaar,
het is voor al - le - maal.

de kinderen gaan naar de Kindernevendienst

als er geen kinderen zijn, zingen we: Licht van Pasen

Licht van Pa - sen, zon - dags - licht.

Le - vens - gloed op ons ge - zicht.

Ga ons voor en vuur ons aan

om ver - licht op weg te gaan.

gebed bij de opening van de Bijbel

Schriftlezing: **Voorlezing uit Wijsheid van Ben Sira** *Ben Sira 33:25-33; 38:24-34* 1. Voer, stok en lasten voor de ezel zijn brood, discipline en werk voor een slaaf. Zet de dienstknecht aan het werk, dan heb je rust, laat je zijn handen werkloos, dan zoekt hij de vrijheid. Voor de kwaadwillige slaaf zijn er stokken en knuppels. Overlaad hem met werk, anders wordt hij lui en van luiheid leert hij veel kwaad. Laat hem werken, zoals hij hoort te doen, gehoorzaamt hij niet, sla dan zijn voeten in boeien. Maar overdrijf niet wat zijn lichaam betreft, doe niets zonder nadenken. Heb je een slaaf, hij zal zijn zoals jij, je hebt hem nodig als je eigen bloed. Heb je een slaaf, behandel hem als een broeder, als om jouw ziel smeek tot hem. Behandel je hem slecht, hij gaat ervandoor - waar zul je hem dan zoeken? 2. De wijsheid van de Schriftgeleerde is een zaak van voldoende vrije tijd, wie minder te doen heeft, wordt wijs. Wie de ploeg stuurt, hoe wordt hij wijs - en trots is op de prikstok waarmee hij ossen drijft en ze keren laat bij hun werk en het enkel over

stierkalveren heeft? Altijd weer aan voren denken, het maakt hem slapeloos, hoe hij zijn kalveren moet voeren. Zo ook de handwerker, de bouwmeester die dag en nacht doorwerken, zij die zegels graveren, vol geduld iets nieuws snijden, van harte de afbeelding gelijkend maken - het maakt hem slapeloos: hoe voltooit hij zijn werk? Zo ook de kopersmid die bij het aambeeld zit en leert het ijzer te bewerken. Zijn vlees verschroeit in de gloed van het vuur, hij zwoegt in de hitte van de oven, de hamerslagen dreunen in zijn oren, zijn ogen zijn gericht op het model van zijn werk. Van harte voltooit hij zijn werk, het maakt hem slapeloos omdat hij echt iets moois wil maken. Zo ook de pottenbakker die bij zijn werk zit en met zijn voeten de schijf draait, altijd bezorgd over zijn werk en over het getal van al zijn producten. Met zijn arm kneedt hij de klei en met zijn voeten maakt hij hem kneedbaar. Van harte brengt hij glazuur aan. Het maakt hem slapeloos hoe hij de oven weer schoonmaken zal. Allen vertrouwen zij op hun handen en ieder van hen is wijs in zijn werk. Zonder hen blijft de stad onbewoond, komen er geen gasten en geen reizigers. Maar in de volksraad hebben zij niets te zoeken en aan de volksvergadering nemen zij niet deel, op de rechterstoel zitten zij niet en over vonnissen hoeven zij niet na te denken. Van vorming en oordeel is bij hen geen sprake en spreuken zul je van hen niet horen. Maar aan de schepping van de wereld dragen zij bij, hun gebed bestaat in de uitoefening van hun ambacht.

lied: **325: 1,2,3**

verkondiging

meditatieve muziek

lied: **812: 1,2,3**

GAVEN EN GEBEDEN

aandacht voor de collectes

de collecte is bij de uitgangen of u maakt uw gave over via het internet

de kinderen komen terug

projectlied

Een slinger van verhalen

tekst: Erik Idema
muziek: Gerard van Hulst



Een slinger van verhalen gaat als te - ken door de tijd, ver-



telt wat ons te wach - ten staat, dat God zijn volk bevrijdt.



Wij vieren een bijzonder feest, het leven wordt gevierd. En



wie met ons ver - ha - len leest, ontdekt: dat feest is hier!



Zet nu je beste beentje voor. De Wijsheid spreekt ons aan, en



wie haar wijze woor - den hoort, die weet waar hij moet gaan.



Wij vieren een bijzonder feest, het leven wordt gevierd. En



wie met ons ver - ha - len leest, ontdekt: dat feest is hier!

dankgebed en voorbeden

stil gebed

Onze Vader

slotlied: **1001: 1,2,3**

de kinderen en de leiding van de oppasdienst komen ook in de kerk.

wegzending en zegen (een keer Amen).